

Steeds meer Belgen nemen het zekere voor het onzekere

Geheim spaarpotje om te scheiden

Enkele duizenden euro's stiekem aan de kant houden zodat je even verder kan als je huwelijk zou stranden. Eén op de tien Britten doet het en ook in België nemen velen het zekere voor het onzekere. «Zie het als een brandverzekering», zegt advocate Liliane Versluys. «De kans op brand is klein, maar toch wil je voorbereid zijn.»

• HANNELORE BARA EN JAN CLAEYS •

Een nooddikassa, scheidingsparachute of ontsnappingsfonds. Noem het zoals je wil, maar het doel is hetzelfde: geld aan de kant leggen voor als het ooit verkeerd loopt met de partner. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien Britten zo'n ontsnappingsfonds heeft en ook heel wat Belgen hebben een geheim spaarpotje. «Er zijn verschillende redenen waarom iemand stiekem geld opzighoudt», verklaart advocate Liliane Versluys, gespecialiseerd in familierecht. «De eerste reden is een maatschappelijke trend. We praten veel meer over geld dan vroeger. Van groepsaankopen voor elektriciteit tot studies van Test-Aankoop of de historisch lage rente op spaarboekjes: het financiële aspect is de dag van vandaag overal en altijd aanwezig. Tegelijk ligt de aandacht steeds meer op het individu. Veel koppels beslissen bewust om niet te trouwen. Er is geen gemeenschappelijk financieel kader meer en de partner behoudt zijn eigen reke-

Zie het als een brandverzekering: de kans dat je huis ooit afbrandt, is klein, maar toch wil je voorbereid zijn

ADVOCATE LILIANE VERSLUYS

ning. Iedereen wil in bepaalde mate toch onafhankelijk blijven. Dat zorgt ervoor dat steeds meer koppels een gescheiden rekening hebben.»

Voorzichtig

Daardoor is het ook heel gemakkelijk om een spaarpotje aan te leggen zonder dat je partner daarvan op de hoogte is. Maar is dat geheimzinnige gedoe geen teken dat het sowieso zal mislo-

pen met je wederhelft? Volgens Versluys niet. «Dat is het persoonlijke aspect dat meespeelt. Sommige mensen zijn nonchalant, andere zijn dan weer heel voorzichtig. Die laatste groep wil zijn toekomst waarborgen als ze er plots alleen voor staan. Het geheime spaarpotje symboliseert die voorzichtigheid. Zie het als een soort brandverzekering. De kans dat je huis ooit afbrandt, is klein. Toch wil je voorbereid zijn voor de eventuele gevolgen ervan. Dat is net hetzelfde met het ontsnappingsfonds. Je gaat er niet van uit dat jij en je partner zullen scheiden, maar moest het toch zo ver komen, dan staat het water je niet direct aan de lippen.»

Begin van het einde

Relatietherapeute en seksuologe Rika Ponnet beaamt dat het ontsnappingsfonds niet het begin van het einde is, maar volgens haar hoeft al die geheimzinnigheid niet. «Ik geef advocate Versluys zeker gelijk: iedereen moet — ook binnen een relatie — een soort autonomie hebben. Je kan er in deze tijden niet meer van uitgaan dat je relatie voor eeuwig zal duren of dat de ander tot je laatste dag voor je zal zorgen. En dus vind ik het goed dat partners wat persoonlijke reserve opzighouden. Maar waarom kunnen ze daar niet over praten met elkaar? Dat zal de relatie versterken, terwijl zo'n 'nooddikassa' in het geniep aanleggen net voor extra wantrouwen zorgt. Een relatie met gescheiden rekeningen of gescheiden spaarpotten hoeft helemaal niet minder romantisch of goed te zijn.»